

Samen

Het begrip 'samen' heeft in de afgelopen maanden een andere inhoud gekregen. Echt samen-zijn vindt vooral plaats binnen de gezinnen.

Daarbuiten moet overal afstand gehouden worden.

Dit valt niet altijd mee, vooral wanneer je mee wilt leven met mensen die het moeilijk hebben. Een handdruk, een arm om iemands schouder, een knuffel...

Het kan en mag momenteel niet. Toch moeten we proberen om te blijven omzien naar elkaar. Door een kaartje, een appje, een gebed. Wanneer u voor iemand bidt, laat u dit dan ook weten aan die persoon?

Dit kan namelijk zo bemoedigend zijn! We zijn blij om te merken dat het contact met de ouders blijvend is.

Nog steeds zorgen we samen voor een stevige basis voor de kinderen van onze school. Ook door het gebed.



Even voorstellen

Iets later dan de bedoeling was, willen we u graag voorstellen aan juf (Judith) Kreijkes!



Hallo allemaal, mijn naam is Judith Kreijkes. Ik ben 25 jaar en woon in Wierden.

Dit jaar zal ik werkzaam zijn in groep 1A op maandag t/m vrijdag. De Beatrix is mijn oude basisschool en daardoor voelt het helemaal vertrouwd.

Naast leerkracht zijn heb ik ook vele andere hobby's zoals leuke dingen met mijn vriendinnen doen en creatief bezig zijn.



Verhalen uit de Bijbel

Al jaren gebruiken wij op de Beatrixschool de methode 'Startpunt' voor ons godsdienstonderwijs. Veel dingen uit deze methode bevallen goed, maar na zoveel jaren is het ook goed om te kijken naar een (mogelijk) nieuwe methode. Daarom zijn we een aantal methodes aan het uitproberen. We hebben al kennisgemaakt met de methode 'Levend Water' en proberen op dit moment 'Kind op Maandag' uit. In de afgelopen weken hebben de kinderen verhalen gehoord (en nagedacht over) het gebed en over de bijbel. Deze week zijn er verhalen verteld over Mozes. We hopen zo een goede keuze te kunnen maken en houden u hiervan zeker op de hoogte! Ook zullen we via de nieuwsbrief doorgeven welke verhalen er verteld worden, zodat u hier thuis ook naar kunt vragen.

Parro

In de nieuwsbrief van de Julianaschool lezen wij het volgende bericht. Omdat dit voor onze school ook geldt, delen wij het graag met u:



Parro

Inmiddels zijn bijna alle ouders bereikbaar via Parro. Daar zijn we blij mee, want Parro is voor ons een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. In de afgelopen periode zijn er vernieuwingen bij Parro doorgevoerd, wat in de eerste schoolweek tot een aantal problemen heeft geleid. Parro heeft inmiddels een aantal 'bugs' in het systeem weten op te lossen, waardoor het voor bijna iedereen weer mogelijk is om via Parro te communiceren.

Wat ook veranderd is (en wat niet aangepast kan worden), is de wisseling van de achternaam van de moeder wanneer u in Parro een berichtje stuurt. Als moeders een berichtje sturen, komt hun meisjesnaam in beeld te staan en niet meer hun huwelijksnaam.

Voor ons als leerkrachten is dat soms best wel even lastig, omdat we niet van elke moeder de meisjesnaam uit ons hoofd kennen. Zou u daarom bij het communiceren met de leerkracht, IB'er of directie in het berichtje even de naam van uw kind willen noemen?

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Agenda

15 september	MR vergadering
30 september	Start Kinderboekenweek
30 september	GMR vergadering
2 oktober	8.45u – Gebedsgroep, personeelskamer
8 oktober	Boekenmarkt
9 oktober	Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
12 t/m 16 oktober	Herfstvakantie

